

## Meditatie wijlen ds. R. Kok

*(uit De Stem des Woords, 17 februari 1950)*

En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is, toen wij met Hem op de heilige berg waren. (2 Petrus 1:13) De stem, die gehoord werd op de heilige berg, heeft het plan van de discipelen, om drie tabernakels te bouwen, veroordeeld. Alle plannen van de mens, die het Verlossingsplan in de weg staan, worden door de stem van de Heere veroordeeld. Gezonden door de Vader bouwt de Heere zelf de geestelijke en eeuwige tabernakel van de genade. Hij is een Dienaar van het heiligdom en de Tabernakel. De Heere heeft die opgericht en geen mens. (Hebr. 8:2)

De stem hebben de discipelen gehoord, tot onderwijs. De Vader zegt dat Hij Zijn welbehagen heeft in Zijn Zoon van Zijn liefde. Niet in ons werk, maar in het werk van Christus, ligt de grond van de Zaligheid. Onze werkheiligheid kan de Heere niet behagen, omdat Zijn gerechtigheid er niet door verheerlijkt kan worden. Door de verlichting van de Heilige Geest het voor een kind van God steeds duidelijker dat de grond van de zaligheid in Christus, dat is het welbehagen van de Vader alleen in Hem gesmaakt kan worden.

Deze stem is een bevelende stem; 'Hoor Hem!' Het is de wil van de Vader naar Christus, de Zoon van Zijn Liefde om te luisteren. Hij verkondigt de volledige Raad van God. Wij moeten luisteren naar het Woord van de Heere, want de Vader zegt 'Hoor Hem'. Alleen door de stem van het Woord, toegepast door de Heilige Geest, wordt het hart vernedert en afgebracht van alle menselijk redeneren, wat de discipelen leerden op de berg. De praktijk van het zalig worden kan alleen beoefend worden door het zien op Jezus. Heden, indien Gij Zijn stem hoort, Zo verhardt u niet. (Hebr. 3)

Mensen verharden, wanneer zij de stem van de Heere niet ter harte nemen, of tot hun harten laten ingaan, om die Stem te geloven en te gehoorzamen. Jongeren, neem het toch ter harte, wan de Opperste Wijsheid verheft haar stem ook tot jou met deze woorden: "Verlaat de slechtigheden en leef en treed in de weg van het verstand." (Spreuken 9:6) Wanneer het hart geraakt wordt door de stem van de Heere, tot verootmoediging en vernedering, dan zult u droevig zijn, omdat wij de Heere al heel lang hebben laten roepen en kloppen, om maar verder te leven in zorgeloosheid. Dan wordt de stem van Gods genade, de stem van het Woord, u dierbaar, die Christus wijst en prijst in Zijn Algenoegzaamheid.

Het is de wil van de Vader aan Hem genoeg te hebben, Hem lief te hebben, Hem te loven en te prijzen. Naar Hem te luistern, want Hij spreekt met Zijn stem van de Liefde van de Vader. "Want de Vader Zelf heeft U lief, omdat gij mij lief gehad heeft, en heeft geloofd dat ik van God ben uitgegaan. (Joh. 16:27) Hoe zoet en zalig is de liefde van de Vader te mogen zien door het geloof in Jezus Christus. Hoe versterkend is het in de strijd als de stem gehoord wordt, die zegt: "Vrees niet, want het is Vaders welbehagen, het Koninkrijk te geven. (Luk. 12:32) Het welbehagen van de Vader zal door Zijn hand gelukkig voortgaan. Zalig zijn de schapen, die Zijn Stem kennen en horen om Hem te volgen door het geloof, onder de bediening van de Heilige Geest.